

# Gud og det onde

Synes du, verden er mest ond eller mest god? Hvorfor?

.....  
.....  
.....

Hvis du kunne ændre én ting i verden, hvad skulle det så være?

.....  
.....  
.....  
.....

Vi ved jo næsten altid, hvad der er det rigtige at gøre. Hvorfor vælger vi så alligevel indimellem at gøre noget, der er galt?

.....  
.....  
.....

Bibelen siger, at Gud har skabt os med frihed til at vælge, hvad vi vil tro på, og hvad vi vil gøre. Forestil dig, at Gud i stedet for havde skabt os uden den frie vilje – at alle automatisk troede på Gud og gjorde, som Gud ville. Hvad ville så være bedre end i dag? Hvad ville være værre?

.....  
.....  
.....

Læs Joh 3,16. Prøv at bytte ordene 'verden' og 'enhver' ud med dit eget navn!

## Ansvarstest

Der er meget, som forårsager sorg og lidelse i verden. Hvad kan vi give Gud skylden for, og hvad er menneskers ansvar? Kryds de ting af, som du synes mennesker står for:

- Krig
- Sult
- Naturkatastrofer
- Sygdom
- Fattigdom
- Trafikulykker
- Miljøkatastrofer



## Ondskab i verden

“Fjernsynet viser reportager om børn, der sultner. Aviserne rapporterer dagligt om mennesker i nød. Og i et land, hvor det bliver anset for at være en menneskeret at have mobiltelefon, fjernsyn og computer, er der mennesker, der mangler penge til mad.

Det gør mig så vred!

En dag spurgte jeg Gud: “Hvordan kan du tillade, at der findes så meget elendighed, ondskab og nød i verden? Hvorfor gør du ingenting ved det?”

Først var der helt stille. Så svarede Gud: “Jeg har da gjort noget ved det. Jeg har skabt dig!”



# Profetier

Slå de fem tekster op i Det Nye Testamente og se, om du kan finde det citat fra Det Gamle Testamente, som de hver især passer til.

Tegn en streg mellem det skriftsted fra Det Nye Testamente, som passer til profetien i Det Gamle Testamente.



## Profetier i Det Gamle Testamente

Kristus skal fødes i Betlehem (profeteret af Mika i Mika 5,1-2)

Kristus skal fødes af en jomfru (profeteret af Esajas i Es 7,14)

Der kommer til at ske et barnemord i forbindelse med Kristi fødsel (profeteret af Jeremias i Jer 31,15)

Kristus kommer til at ride ind i Jerusalem på et æsel (profeteret af Zakarias i Zak 9,9)

Soldaterne kommer til at kaste lod om Kristi klæder (David i Sl 22,19)

## Opfyldelse i Det Nye Testamente

Matt 2,16-18

Matt 1,18-23

Matt 21,1-11

Matt 27,33-36

Matt 2,1-6



*Så lang tid i forvejen forudsage profeterne, hvad der skulle ske, når Jesus blev født.*

# På besøg i helvedet

Efter tre slag på den store port, bliver den åbnet. "Velkommen til helvede," siger en buldrende stemme. Da porten bliver lukket igen, er der ingen vej tilbage. Nu er det blevet tid til et interview – med Ondskaben himself.

Helvede ligner slet ikke det billede, man får gennem Hollywoodfilm og skrækhistorier. Når man er på location, virker de billeder helt latterlige. Atmosfæren her i helvede signalerer, at al latter og glæde er dødsdømt. På trods af at helvede er så forskelligt fra alle billeder, man har set, så er det alligevel svært at beskrive det. Det er næsten lettere at sige, hvad helvede ikke er... Her er ingen kærlighed, ingen glæde og intet håb. Så står han der pludselig – Djævelen, Satan, Lucifer – i egen høje person. Luften gennemsyres med ét af en skarp lugt. Det tager lidt tid, inden hjernen har analyseret og genkendt den. Det er duften af magtbegær, af had og... der er noget mere, men der er ikke tid til at tænke over det nu. Det er tid til det første spørgsmål.

**– Du ser ikke rigtig ud som figuren med bukkehorn og hale, som man tit ser på billeder?**

– Nej, det er rigtigt! Men jeg har ikke noget imod, at I forestiller jer mig på den måde. Ved du, hvor mange som bare fejer mig af vejen som noget ufarligt, takket være den sagnfigur? Det giver mig masser af spillerum...

**– Hvordan er det med alle dine navne? Giver de et mere rigtigt billede af dig? Fx Satan, som jo betyder anklager. Hvor kommer det navn fra?**

– Man kan vel sige, at jeg ser det som min rolle i universet at være netop anklager. I mennesker begår jo ret mange fejl, ikke sandt? Hvordan ville verden se ud, hvis alle tænkte ligesom

fjenden – tilgivelse til alle og alt det der vrøvl. Nej, et menneske, som har syndet og lavet en fejl, skal naturligvis stilles til ansvar for det. Og der er det, jeg komme ind i rollen som anklager. Jeg påpeger hvert eneste lille fejltrin, hvert eneste dårlige handling, hver eneste ond tanke.

Bagefter har jeg andre metoder. Jeg behøver ikke altid selv at være den, der anklager menneskene. Måske kan du huske heksejagterne i middelalderen? Der havde jeg held til at sende panik og skræk over hele verden, og mennesker begyndte at anklage hinanden til højre og venstre. I den senere tid har jeg forfinet metoden og satser i stedet for på at få mennesker til at anklage sig selv. "Jeg er ikke rar nok." "Jeg dur ikke til noget." "Jeg er ikke værd at elske." Så længe mennesker bare hører den stemme i hovedet, så hører de ikke min fjendes stemme.

**– Men der er jo mange mennesker, som har det vildt dårligt på grund af sådan nogle tanker. Hvad med dit ansvar for det?**

– Du skal ikke skyde skylden på mig. Alt, hvad jeg gør, er at sætte spørgsmålstegn ved sandheden i det, fjenden går og påstår. "Du er værdifuld." "Du er elsket." Bah! Sådan noget pladder!

**– Hvilket budskab har du til menneskeheden?**

– Tja... jeg vil gerne gøre mennesker bevidste om deres potentiale, ganske enkelt. Hvordan hænger det sammen, at så mange moderne, oplyste mennesker stadig tror, at de behøver hjælp og bekræftelse fra en urgammel Gud? I er jo selv næsten lige så mægtige som guder – I burde tro lidt mere på jeres egne evner! Og for resten – Gud har

vel aldrig forbudt jer at forsøge at få så megen fremgang som mulig?

**– Over til noget helt andet. Den der påske for snart 2000 år siden, da Jesus døde og opstod – det var vel en ret stor fiasko for dig. Har du nogen kommentarer?**

– Det der er fuldstændig fejl citeret. I to dage havde jeg jo faktisk sejren inden for rækkevidde. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det. Jeg vil hellere se fremad.

**– Men nytter det noget? Du er jo allerede dømt og mislykket med dit projekt?**

– Jeg forstår ikke, hvad du mener med det?

**– Bibelen beskriver jo, hvordan du kommer til at tabe til sidst.**

– Den her samtale er blevet helt afsporet. Det vil jeg ikke komme ind på. Vi stopper her.

Og sådan slutter interviewet brat. Et sekund senere kan man høre drønet af helvedes porte, som slår i bag mig. Besøget er slut, og tankerne snurrer rundt i hovedet. Denne mørkets fyrste er sandelig en skrækindjagende skikkelse. Men alligevel... den der ubestemmelige lugt, som var blandet med had og magtbegær, var det ikke rædsel? Rædslen for Gud, for kærligheden?

Et dybt åndedrag fylder lungerne med frisk, klar luft, og hjertet føles lettere. Nej, ondskaben kommer ikke til at vinde – for størst af alt er kærligheden.

Husk at læse Rom 8,38-39. Du er omsluttet af Guds kærlighed og intet kan bryde igennem det forsvar!

50: 50 ?

Start



### Regler:

Begynd med hver især at finde en spillebrik, en mønt, et lille viskelæder, en klips eller lignende fungerer fint.

Spiller A begynder med at stille spørgsmål nr. 1 til spiller B. Hvis spiller B svarer rigtigt, må han eller hun rykke to felter frem. Hvis spiller B ikke kan svare, kan han eller hun

bede om at få et hint. Hintet består af et bibelsvers, og hvis spiller B kan slå op i Bibelen og finde det rigtige svar, må han eller hun gå et skridt frem (Bestem i forvejen, om I skal have en maksimal tid for, hvor længe man må lede). Derefter er det spiller B's tur til at stille spørgsmål til spiller A efter samme regler. Den spiller, der kommer først i mål, har vundet.

### Bonusfelterne fifty-fifty og ?

Begge spillere har mulighed for to bonusser:

Den første hedder fifty-fifty. Når som helst i løbet af spillet (men kun én gang) kan spilleren bede om denne mulighed. Så læser modspilleren de to bibelsvers op, som er skrevet under fifty-fifty ved siden

af spørgsmålene. Spilleren, som har bedt om fifty-fifty, vælger det ene og slår bibelverset op. Hvis verset indeholder ordet "to", må spilleren gå et felt frem. Hvis ikke, skal spilleren gå et felt tilbage.

Den anden bonussmulighed fungerer således: Hver spiller kan bruge denne mulighed én gang og sige 'spørgsmålsteget'. Så læ-

ser modspilleren det spørgsmål op, som er under spørgsmålstegnet ved siden af de andre spørgsmål. Hvis spilleren svarer rigtigt, må han eller hun rykke to felter frem. Svarer spilleren forkert, sker der ingenting.

Start



50: 50 ?

## Spørgsmål til din modspiller

1. Hvem blev skabt først – Adam eller Eva?

hint: 1. Mos 2, 21-22

svar: Adam

2. Hvad hedder træet, som Adam og Eva ikke måtte spise af?

hint: 1. Mos 2, 16-17

svar: træet til kundskab om godt og ondt

3. Nævn to af de ti bud, som Gud gav til Moses

hint: 2. Mos 20, 1-17

svar: find svaret i bibelcitater

4. Hvis budskab fortalte profeterne til folk?

hint: Jer 10, 1

svar: Guds/Herrens

5. Hvad hed Jesu mor?

hint: Luk 1, 30-31

svar: Maria

6. Hvem var det, der forhørte og dømte Jesus langfredag? "pint under ..." som vi siger i

trosbekendelsen? hint: Mark 15, 1

svar: Pilatus

7. Hvor mange dage efter sin død opstod Jesus fra de døde?

hint: Luk 24, 7

svar: på tredje dag

8. Hvilken dag kom Helligånden til disciplene?

hint: ApG 2, 1-4

svar: Pinsedag

9. I Bibelens sidste bog kan man læse om dyrets tal. Hvad er det for et?

hint: Åb 13, 18

svar: 666



Rut 1, 3 eller Luk 3, 15

Når din modspiller vælger fifty-fifty, må

han eller hun vælge et af disse bibelvers og slå det op. Hvis tallet 2 nævnes, må spilleren gå et felt frem. Hvis ikke tallet står i verset, skal spilleren gå et felt tilbage.



Nævn de fire første bøger i Det Nye Testamente. Det behøver ikke at

være i rækkefølge.

Svar: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes

Rigtigt svar giver ret til at rykke to felter frem. Ved forkert svar sker der ingenting

## Spørgsmål til din modspiller

1. Hvad gjorde Gud på den syvende dag i skabelsen?

hint: 1. Mos 2, 2

svar: Gud hvilede

2. Hvem lokkede Adam og Eva til at spise den forbudte frugt?

hint: 1. Mos 3, 13

svar: slangen

3. Hvem modtog de ti bud?

hint: 2. Mos 24, 12

svar: Moses

4. Nævn en af profeterne i Det Gamle Testamente.

hint: indholdsfortegnelsen i Bibelen. svar: alle bøger fra Esajas til Malakias

5. I hvilken by bliver Jesus født?

hint: Matt 2, 1

svar: Betlehem

6. Hvad hed den discipel, der forrædt Jesus?

hint: Joh 18, 5

svar: Judas

7. Hvordan døde Jesus?

hint: Matt 27, 26

svar: blev korsfæstet

8. Hvem er Talsmanden, som Jesus lover disciplene at sende til dem?

hint: Joh 14, 26

svar: Helligånden

9. Hvem står som forfatter til Bibelens sidste bog?

hint: Åb 1, 4

svar: Johannes



1. Mos 9, 1 eller Luk 15, 11

Når din modspiller vælger fifty-fifty, må

han eller hun vælge et af disse bibelvers og slå det op. Hvis tallet 2 nævnes i verset, må spilleren gå et felt frem. Hvis ikke tallet nævnes, skal spilleren gå et felt tilbage.



Nævn de tre første linjer i Fadervor.

Svar: Fader vor, du som er i Himlene,

helliget blive/vorde dit navn ... Rigtigt svar giver ret til at rykke to felter frem. Ved forkert svar sker der ingenting

# Størst af alt er kærligheden

Tre personer kommer ind på scenen med hver sit tændte lys i hånden.

- Mit lys er tændt for håbet i verden, siger den første.
- Mit lys er tændt for troen i verden, siger den næste.
- Mit lys er tændt for kærligheden i verden, siger den tredje.

Der er stille et øjeblik. Så høres stemme A, som læser op af nogle artikler om sult og krig i verden.

- Så er der altså ikke noget håb i verden, siger den første lysbærer og puster sit lys ud.

Stemme A fortsætter med at læse op fra aviser om al den ondskab, som findes rundt omkring os.

- Så er der altså ikke nogen tro i verden, siger den anden lysbærer og puster sit lys ud.

Så er der igen stille et øjeblik.

- Så kan vi måske lige så godt give op, siger stemme A.
- Nej! siger stemme B. Paulus siger i Romerbrevet, at vi ikke skal lade os besejre af det onde, men at vi skal besejre det onde med det gode.
- Men hvordan skal vi kunne det? spørger stemme A undrende.
- Jo, Gud har lovet at være med os. “Herren din Gud går selv med dig. Han vil ikke svigte dig”, står der i femte Mosebog.
- Men hvad betyder det? spørger stemme A
- At “så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.”

Når stemme B læser “størst af alt er kærligheden”, tænder den tredje lysbærer de to andres lys med sit lys. Ondskaben har ikke vundet.

